

ONGEMAKKELIJKE TEKSTUITLEG DOOR GEREFORMEERDE THEOLOGEN

Een reactie op “Ongemakkelijke teksten van Jezus” van Rob
van Houwelingen & Reinier Sonneveld en co-auteurs

WALTER E.TESSENSOHN

Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen
Walter E. Tessensohn

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de schrijver.

© Wes Stonehens 2013
ISBN 9789491026720
NUR 707

Dit boek is een commentaar op “Ongemakkelijke teksten van Jezus”.

De gebruikte Bijbelteksten komen uit de NBG51, tenzij anders aangegeven. De aangehaalde Bijbelteksten door de theologen komen uit de NBV.

De titels van de hoofdstukken in dit boek komen overeen met die van “Ongemakkelijke teksten van Jezus”. De bijbehorende teksten in de NBV zijn ook overgenomen.

Trefwoorden: Ongemakkelijke teksten, ongemakkelijke exegese, ongemakkelijke tekstuitleg, gereformeerde theologen, vrijzinnigheid, ongeloof.

De auteurs van “Ongemakkelijke teksten van Jezus”.

EdB

Prof. Dr. E.A. (Erik) de Boer is universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen en bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Reformatie aan de Vrije universiteit Amsterdam.

GvE

Dr. G. (Gerrit) van Ek is docent Bijbelse theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

RvH

Prof. Dr. P.H.R. (Rob) van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen.

AN

Dr. A. (Ab) Noordegraaf († 2011) was protestants predikant en oud-docent praktische theologie aan de Theologische Universiteit Utrecht.

RS

Drs. R. (Reinier) Sonneveld is theoloog en publicist

GV

Prof. Dr. G.A.M. (Gie) Vleugels is hoogleraar Nieuwe Testament en vroege christendom aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

In dit boek zullen de auteurs, zoals ook in hun eigen boek, met hun (afgekorte) initialen worden genoemd.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	11
INLEIDING	12
WEDERGEBOREN WORDEN EN HET KONINKRIJK DER HEMELN	12
DE MOTIVATIE VAN DE AUTEURS	14
ANDRIES KNEVEL IN GESPREK MET REINIER SONNEVELD	16
WAAROM DIT BOEK?	18
VERVREEMDING EN ONGEMAK	18
1 EÉN OF TWEE?	20
KRITIEK VAN MOSLIMS?	21
<i>Naskh</i>	22
DE ISLAM IS DE VOORTZETTING VAN DE RELIGIE VAN HUBAL	23
2 KAN DE ZOON VAN GOD WEL UITGETEST WORDEN?	24
3 SMAKELOOS ZOUT?	26
BEGREEP DE SCHEPPER VAN DEZE WERELD NIET DAT HET ZOUT DAT HIJ SCHIEP NIET ZIJN KRACHT KAN VERLIEZEN?	28
HET ZOUTVERBOND	29
4 BLIJFT DE WET EEUWIG?	33
DE SABBAT	34
DE OVERSPELIGE VROUW	35
HET ETEN VAN VLEES VAN ONREINE DIEREN	36
STAAT JEZUS BOVEN DE WET?	37
WIE WAS JEZUS ONDER HET OUDE VERBOND?	38

BLIJFT DE WET EEUWIG?	39
5 BIJ SCHELDEN NAAR DE HEL?	42
VERZWARING VAN DE WET EN DE STRAF	43
TEGEN WIE VOER JEZUS UIT?	44
6 PLASTISCHE CHIRURGIE GEVRAAGD?.....	45
7 MAG JE ZWEREN?.....	48
PAULUS DIE GOD OPROEPT ALS ZIJN GETUIGE.....	49
8 MOET JE ALTIJD DE ANDERE WANG TOEKEREN?.....	52
9 VIJANDEN LIEFHEBBEN?	54
DE GEVOLGEN VAN DE ZONDEVAL	55
WAT GOD NIET KON.....	56
ALS DE AANKLAGER UIT DE HEMEL WORDT GEWORPEN.....	57
DUS.....	58
EN VERDER.....	60
10 MOET EEN KIND VAN GOD PERFECT ZIJN?	62
11 VERLEIDT GOD?	66
GOD BEPROEFT	66
DE SATAN VERZOEKT	66
GOD LEIDT IN VERZOEKING	66
GOD VERLEIDT NIET	67
12 STAAT GELD GOD IN DE WEG?.....	69
13 GEEN PARELS VOOR DE ZWIJNEN?	70

14 HEEFT JEZUS EEN SLECHT GEHEUGEN?	71
ZIJ DIE CLAIMEN WONDEREN GEDAAN TE HEBBEN IN JEZUS' NAAM	72
DE DWAZE MAAGDEN.....	72
15 IS JEZUS DIERONVRIENDELIJK?	74
16 AFKEER VAN DE HEIDENEN?	76
17 BRENGT JEZUS HET ZWAARD?	80
EEN PSYCHOLOGISCHE BLUNDER?	81
<i>De discipelen begrepen wel meer dingen verkeerd</i>	83
18 EEN GEWELDDADIG GELOOF?	84
19 EEN GELOFSBLOKKADE VOOR INTELLECTUELEN?	88
EEN AARDSE WIJSHEID, IS EEN SATANISCHE WIJSHEID.....	90
20 ZO VADER, ZO ZOON?	91
21 IS JEZUS SCHEIDINGMAKER?	94
22 DRIE NACHTEN IN HET GRAF?	95
TWEЕ OF DRIE NACHTEN?	95
23 MOSTERDZAAD: CHRISTELIJKE POWER?	98
24 WORDEN KINDEREN VOORGETROKKEN?	99
25 PETRUS DE ROTS VAN DE KERK?	102
26 IS PETRUS SATANISCH?	103
27 VOOR WIE ZIJN ER BESCHERMENGELEN?	105

28 WIE WORDT VERGEVEN?	107
29 IN EIGEN VLEES SNIJDEN?	109
30 ALS EEN KAMEEL DOOR HET OOG VAN DE NAALD?	111
RIJKDOM EN HANDEL	112
31 EEN ONEERLIJKE GOD?	113
32 GAAT HET TOCH OM GOEDE WERKEN?	118
33 MAAR WEINIG UITGEKOZEN?	120
34 HAD JEZUS EEN HEKEL AAN FARIZEEËN?	124
35 NIEMAND VADER NOEMEN?	128
36 VANWAAR DIE AASGIEREN?	130
37 VERSCHIJNING OP GOEDE VRIJDAG?	133
38 WAAROM COMMUNICEERT JEZUS VIA VERHALEN?	134
39 SLAPENDE DODEN?	137
40 WAAROM MOCHT NIEMAND IETS DOORVERTELLEN? .	138
JEZUS OPENBAARDE ZICH WELDEGELIJK ALS DE MESSIAS	140
41 WEL OF GEEN SANDALEN?	142
42. MAG JE NOOIT SCHEIDEN?	143
HOE DE DISCUSSIE OVER HET WEGZENDEN VAN EEN VROUW BEGINT	144
HET ANTWOORD VAN JEZUS AAN ZIJN DISCIPELEN	145
43. HOE GOED IS JEZUS?	147

HET ONDERHOUDEN VAN DE WET	149
44 WAS JEZUS NATUURONVRIENDELIJK?	150
45 VERZET HET GELOOF BERGEN?	152
46 BELASTING BETALEN AAN EEN HEIDENSE HEERSER?	153
47 DACHT JEZUS SNEL TERUG TE KOMEN?	154
48 KAN GOD VERLATEN?	158
49 AAN HET OUDE VASTHOUDEN?.....	159
50 GERED DOOR LIEFDE OF DOOR GELOOF?.....	161
51 GEEN RESPECT VOOR OVERLEDENEN?.....	162
52 NOOIT ACHTEROMKIJKEN?	165
53 WAT ZAG JEZUS WAT WIJ NIET ZIEN?	169
54 WAT IS HET TEKEN VAN JONA?	175
55 BANG VOOR GOD?	178
56 IS JEZUS EEN BRANDSTICHTER?	180
57 WAAROM VERLANGT JEZUS NAAR DE VUURDOOP? ...	181
58 JE OUDERS HATEN?	183
59 MET GELD DE HEMEL VERDIENEN?	185
60 IN DE HEMEL DE HEL ZIEN?.....	188
61 HELEMAAL NERGENS GELOOF?.....	189

62 KUNNEN STENEN SPREKEN?.....	191
63 CHRISTENSTRIJDERS?	193
PETRUS	194
64 VANDAAG AL IN HET PARADIJS?	196
65 WIE IS DE WARE JAKOBSLADDER?.....	197
66 DOOR WATER EN GEEST GEBOREN?.....	198
67 GERED DOOR GOEDE WERKEN?	200
68 MENSENVLEES ETEN?	202
69 WIE IS OUDER: JEZUS OF ABRAHAM?	204
70 HEEFT JEZUS LAST VAN GROOTHEIDSWAANZIN?	207
71 GEEN HEIL ZONDER JEZUS?	208
72 GROTER DAN JEZUS?	210
HET UITDRIJVEN VAN BOZE GEESTEN EN SPREKEN IN NIEUWE TONGEN.....	211
GROTER DAN JEZUS?	212
73 GODS RIJK ALLEEN HEMELS?.....	213
74 EEN LEEG GRAF?.....	215
DE DOOD OVERWONNEN	216
75 VALLEN PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG?	218
NAWOORD.....	220
BIJLAGE 1 GODS PLAN IN HET KORT	224

GODS PLAN EN ZIJN VERBONDEN	224
GOD EN ZIJN ZOON.....	227
<i>God</i>	227
<i>Gods Zoon (Jezus Christus)</i>	228
<i>De heilige Geest</i>	230

Voorwoord

Eerder dit jaar schreef ik een commentaar op “Ongemakkelijke teksten van Paulus”, het boek van Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (redactie) en vijf co-auteurs. De titel van mijn boek was “Aan eenvoudige mensen onthuld (de delen 1,2 en 3).

Later zijn deze drie delen samengevoegd onder de titel: “Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord”.

“Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord” is een commentaar op het tweede boek in een reeks dat onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld werd geschreven.

“Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen” is een commentaar op het eerste boek in die reeks. Een reeks dat de Bijbel bekritiseert en teksten bestempelt als ongemakkelijk.

Walter E. Tessensohn, mei 2014

Inleiding

In “Ongemakkelijke teksten van Jezus” wordt uitgebreid uiteengezet hoe de auteurs/theologen tegen de Bijbel aankijken.

In zijn inleiding neemt RS een prachtig voorbeeld om aan te tonen dat God van een andere dimensie is. Hij begrijpt dus heel goed dat wanneer wij met God en de onzichtbare wereld worden geconfronteerd, wij die wereld niet kunnen begrijpen, *tenzij wij wedergeboren worden*. In onze wereld is alles eindig en in de onzichtbare wereld is (bijna) alles eeuwig. We hebben te maken met een almachtige en alwetende God, die bovendien geen begin en geen einde kent. De woorden oneindig of eeuwig zouden wij misschien nog enigszins kunnen vatten, maar een Wezen dat geen begin kent en er dus altijd al is geweest, is in onze denkwereld niet voor te stellen. Goed, we kunnen dus wel zeggen dat God geen begin heeft, maar wij kennen geen woord of symbool dat de gevoelswaarde en reikwijdte van het begrip “geen begin” kan weergeven.

WEDERGEBOREN WORDEN EN HET KONINKRIJK DER HEMELEN

Tenzij je wedergeboren wordt, kun je de dimensies van Gods hemels Koninkrijk niet zien! Dat is eigenlijk wat Jezus zei tegen Nikodemus:

Joh. 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

RS kan net zoals Nikodemus zien dat Jezus bijzonder was en dat Hij wel “van God gekomen” moet zijn, maar verder zijn alle uitspraken van Jezus ongemakkelijk, onmogelijk en ergerlijk voor hem.

Wedergeboren worden, was een moeilijk te begrijpen uitdrukking alsof iemand terug moest in de buik van zijn moeder. Indien Nikodemus een boek zou hebben geschreven met commentaar op de woorden van